



# HET KONINKLIJK HANDBOOGSCHUTTERS GilDE ST. SEBASTIAAN VAN WILLEM III TE TILBURG

Aan de redacties van de wijkbladen in Tilburg

Tilburg, 7 juli 2024

## Persbericht,

**Op zondag 22 september a.s. organiseert het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem III uit Tilburg het driejaarlijkse koningschieten. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 14.30 en 17.30 uur op het gildeterrein bij restaurant Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 te Tilburg om dit feestelijk gebeuren mee te maken.**

Het driejaarlijks terugkerende koningschieten kent een lange traditie. Veel van de oude gebruiken zijn te zien voordat de eigenlijke wedstrijd begint.

Om 14.15 uur lossen wethouder Marcelle Hendrickx en pastoor-deken Robert van Aken, gevolgd door hoofdman, gildekeizer en de aftredende koning de eerste drie schoten. Daarna strijden de gildebroeders om de koningstitel. Wie de vogel van de 12 meter hoge schutsboom schiet, mag zich de komende drie jaar koning van het gilde noemen. De verwachting is dat de nieuwe koning rond 17.15 uur geïnstalleerd wordt.

In de stad Tilburg zijn drie schuttersgilden actief. Het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem III bestaat al vanaf 1504 en is het enige gilde in Tilburg dat met de handboog schiet. Sinds een aantal jaren zijn er ook vrouwelijke gildebroeders. Zelfs de aftredende koning is een vrouw, de eerste in de eeuwenlange geschiedenis van het gilde. Het gilde is een van de vier schutterijen in Nederland die zich koninklijk mag noemen. In 1851 werd dit predicaat aan het gilde verleent door de toenmalige koning Willem III. Meer informatie is te vinden op de website van het gilde: <http://www.sintsebastiaan.com>.

**Voor de redactie:**

Meer informatie over het gilde of over het koningschieten is te verkrijgen bij Ludo Doomernik, de hoofdman (= voorzitter) van het gilde. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 013-4686440 of via het emailadres van het gilde: [info@sintsebastiaan.com](mailto:info@sintsebastiaan.com).

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer uw periodiek aandacht zou willen besteden aan dit bijzondere spektakel.

Met vriendelijke groet,

Ludo Doomernik, hoofdman

Sjef van Erp, deken-schrijver